

6^e Jaargang, nummer 5, juni 2016



Sponsors van juni 2016



Agenda

- | | |
|-------------------------|--|
| 4 juli 2016 | Laatste oefenavond voor de vakantie
Zingen in “den Es” Varsseveld |
| 22 augustus 2016 | BBQ ’t Romienendal (zie: deze Nieuwsflits) |
| 29 augustus 2016 | Eerste repetitieavond. Allen om 20.00 uur |
| 29 oktober 2016 | Benefietconcert |
| 31 oktober 2016 | Open oefenavond |
| 17 december 2016 | Kerstviering met de Zonnebloem in de Hofnar. |
| 18 december 2016 | Adventswijding |
| 9 januari 2017 | Nieuwjaarsreceptie |

Van de bestuurstafel

Dit is de laatste nieuwsflits voor de vakantie.

Nog één concert op 4 juli in Den Es in Varsseveld. We beginnen om 19.00 uur. Laten we er een mooie avond van maken voor de bewoners, maar ook voor ons zelf. Na afloop, en dat is nog vroeg op de avond, kunnen we tegen kwart voor negen weer bij de Hofnar zijn.

Voor wie dat wil: de Hofnar is open en het is mogelijk om nog een vakantieborrel te drinken. Frank Wensink geeft er één uit op de prettige samenwerking. De volgende drankjes zijn voor eigen rekening.



Nieuwsflits



Het is al wel op een repetitieavond gezegd: Willy Diersen is gestopt als medewerker om zieke leden te bezoeken.

Willy: **Hartelijk dank voor het werk dat je gedaan hebt.**

Als nieuwe bezoeker heeft zich aangemeld: Willem Bollen.

Willem: **Sterkte bij dit werk.**

Zoals al wereldkundig is gemaakt, stopt het Koninklijk Winterswijks Mannenkoor, omdat het ledental tot onder de 20 zangers is gedaald. Een viertal leden van dit koor hebben te kennen gegeven om naar het ACM te komen. Zij zullen uitgenodigd worden voor de repetitieavond op 29 augustus 2016.

Er is een lustrumcommissie samengesteld voor het concert dat we in maart 2017 gaan geven. Het zijn: Gerrit Krieger, Henk Heusinkveld, Albert Scholten, Erik Wikkerink en Dick Wikkerink.

Rest mij nog u allen te bedanken voor de inzet van het seizoen 2015/2016. U allen een goede vakantie te wensen, dat geldt ook voor het thuisfront.

Tot ziens op de barbecue bij/in 't Romienendal: 22 augustus 2016.
Aanvang 17.30 uur.

Dick Wikkerink

Optreden laatste repetitieavond 4 juli in verpleeghuis Den Es te Varsseveld

Vertrek: 18.15 uur vertrek vanaf De Hofnar

Kleding: Aubergine T-shirt, lila overhemd, zwarte broek en zwarte schoenen.

Tijd: Om 18.30 uur inzingen in Den Es in Varsseveld.
Aanvang 19.00 uur

Programma:

1. Mijn herder is de Here God
2. Heer, ik kom tot U
3. Tebe Pojem
4. Samenzang: Heer ik hoor van rijke zegen
5. Er is een God die hoort
6. Veni Jesu amor me
7. Wohin soll ik mich wenden (uit de Deutsche Messe)
8. Heilig (uit de Deutsche Messe)
9. Samenzang: Mijn Nederland
Het Roosje
10. Pauze
11. Nader mijn God

Nieuwafliet

- 
12. Gib uns Herr, den Frieden
 13. Vaste rots van mijn behoud
 14. Wees Heer mijn Gids
 15. Jezus mijn Heiland
 16. *Wait for the light to shine*

Na afloop kunnen we nog een drankje drinken in de Hofnar deze wordt aangeboden door Frank Wensink. Als je meer wilt drinken: Dat kan, maar voor eigen rekening.

BBQ 't Romienendal 22 augustus 2016

BBQ van 17.30 uur tot 21.30 / 22.00 uur.

Waar: 't Romienendal Aladnaweg 3 Aalten.

Als u zich heeft opgegeven via de lijst die op onze repetitie avonden achter in de zaal lag, of telefonisch bij Erik Wikkerink, maar door omstandigheden toch verhinderd bent, laat dit dan ook tijdig even weten bij Erik Wikkerink.

Tel: 0543-47683 of 06-40273728

Optreden bij Aladna FM 7 – 5 – 2016

Zaterdag 7 mei had Aladna FM een aantal activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de ingebruikname van de gemoderniseerde studio aan de Veemarkt in Aalten. Het middagprogramma speelde zich af in de Hofnar. Er was een veiling en een tweetal optredens van Aaltense koren. Het geheel werd aan elkaar gepraat door Jan de Breukelaar. En als je die een microfoon in handen geeft, dan vermaakt hij de mensen wel.

Helaas voor Aladna FM waren er weinig bezoekers, waardoor de veiling ook maar moeizaam verliep. Gelukkig waren de meeste mannen van het mannenkoor nog even blijven zitten. Velen konden zo toch nog met een bloemetje thuiskomen, en dat was wel leuk met het oog op Moederdag.

Jan vertelde ook dat ze het ACM wel gevraagd hadden om hun medewerking, maar dat ze er weinig fiducia in hadden. Ze waren aangenaam verrast dat die medewerking er wel kwam!

En zo kon het dus gebeuren dat we die zaterdagmiddag in de Pol, pardon de Hofnar, kwamen. We konden nog genieten van het optreden van het gezelligheidskoor de Aladna's, meer van die huppelmuziek. Een heel verschil met het repertoire van het ACM.

Gelukkig was Yvonne er op tijd, helemaal vanuit Amsterdam gekomen, zodat we nog even konden inzingen. De bouwcommissie van het koor had een speciale tribune gebouwd voor het podium, zodat we niet tussen de gordijnen hoefden te zingen, zoals Dick Wikkerink droogjes

Nieuwafelto





opmerkte. Maar dat was wel verstandig, want er is weinig akoestiek in de grote zaal, en nu kwam het geluid kennelijk wel over. Yvonne lukt het ook prima om en piano te spelen en te dirigeren. En we hebben lekker gezongen. Na de oproep van de voorzitter waren er toch zo'n 50 mannen, dus een goede bezetting. Een gevarieerd programma, te beginnen met: "Er is een God die hoort", vervolgens "Tebe Poem", en "Veni Jesu amor me", en "Wait for the light to shine".

Jan de Breukelaar hield een paar korte gesprekjes met Dick en Peter. Peter was wel aanwezig, maar kon helaas niet meezingen. Je merkte dat Jan diep onder de indruk was van hetgeen we ten gehore hadden gebracht. En omdat dit rechtstreeks werd uitgezonden was het ook een goede reclame voor het koor.

"Alles wat ademt" zongen we tot slot van dit geslaagde optreden.

Dit waren mijn indrukken.

Arnold Rots

Welkomstdienst 2^e Pinksterdag en zangdienst 22 – 5 - 2016

De meningen kunnen verschillen, dat was wel duidelijk na deze dienst. Het ligt er vaak aan hoe je naar iets kijkt, of hoe je het ervaart.

De mensen in de kerk waren enthousiast, dat heb ik van menigeen gehoord. Maar binnen het koor waren er kritische geluiden, en dat kwam omdat niet alles goed ging, met name het laatste: "The Lord bless you". En zo'n laatste lied blijft hangen!

Dat het tijdens het inzingen niet goed ging kon zelfs een leek als ik horen. Misschien lag het aan het vroege uur, misschien aan de onbekendheid van het lied "Morning has broken"? Maar over de vervanging van Peter als solist had natuurlijk eerder nagedacht kunnen worden.

Gelukkig ging het na de koffie beter.

Wat ik persoonlijk erg mooi vond was de samenhang van de dienst, het thema en de prachtig bijpassende liederen. Schepping en herschepping: "Noch lag die Schöpfung formlos da nach heiligen Bericht, da sprach der Herr: Es werde Licht! Er sprach's und es ward Licht! Het Credo uit de Deutsche Messe. Jammer was het dat we "U zij de glorie" niet meerstemmig konden zingen, terwijl het ons eigen voorstel was dit in het programma op te nemen. Maar dat moet toch aan te leren zijn, lijkt mij. Nu hoorden we de koster de bovenstem zingen, alleen.

In het midden van het programma zongen we 3 stukken, Veni Jesu, Into my heart en Wait for the light to shine. Dat ging goed en klonk ook erg mooi. Vooral het laatste, de negro-spiritual die steeds sneller gaat, maakte veel indruk. Dit was dus een welkomstdienst, waaraan we als koor onze medewerking verleenden.

Zondagavond 22 mei mochten we in de Grote Kerk in Varsseveld de zangdienst invullen, afwisselend koor- en samenzang. Een mooie kerk, mooie akoestiek, en bijna alle stoelen bezet! Een opstelling waarbij we naar de zaal keken, waardoor het goed te horen was, ook achterin. En 's avonds zingen gaat ons kennelijk beter af dan 's morgens vroeg. Het waren bekende liederen die we ten gehore brachten: Heer ik kom tot U, Tebe Poem, You raise me up, het Credo, en aan het eind weer The Lord bless you. Deze keer ging het goed, een revanche voor de vorige keer, aldus Susanna.

Het was 3 kwartier aan een stuk zingen, en dat kon ik goed merken aan het eind. Maar dat ligt misschien mede aan mijn conditie!

Dit was een waardige afsluiting van onze optredens in dit seizoen. Ik ben erg benieuwd wat het nieuwe seizoen ons gaat brengen, en verheug me er nu al op!

Zieke leden

Arie Jentink, Auke de Vries en Frits Winkelhorst

Heren, van harte beterschap

Felicities

In de vakantie maand juli zijn de volgende koorleden jarig: Arie Jentink, Johan Klompenhouwer, Arie te Lindert, Henk Stronks (Polstraat), Tonny Westerveld en Frits Winkelhorst.

In de maand augustus zijn jarig: Antoon Essink, Freek Gussinklo, Hans Klumpenhouwer, Rudi Prinsen, Wim Saalmink en Herman Wisselink

Heren, hartelijk gefeliciteerd!

Communicatie Commissie

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden:

- vacant
- Gerrit A. Oosterink

Het e-mailadres van de commissie is:

acm.nieuwsflits@gmail.com

