



## Sponsoren van februari 2016



## Agenda

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>05 april 2016</b>    | 20.00 uur Ledenvergadering in de Hofnar (repetitie ruimte)   |
| <b>16 april 2016</b>    | Concert samen met het Chr. Nationaal Koor  |
| <b>16 mei 2016</b>      | 2 <sup>e</sup> Pinksterdag zingen in welkomstdienst om 10.00 uur, ds. R.Bikker, Chr. Geref. Kerk, Berkenhovestraat, Aalten |
| <b>22 mei 2016</b>      | Zangdienst in Varsseveld, aanvang: 19.00 uur   |
| <b>18 juni 2016</b>     | Zangfestival Aalten  |
| <b>4 juli 2016</b>      | Laatste oefenavond voor de vakantie<br>Zingen in "den Es" Varsseveld   |
| <b>29 oktober 2016</b>  | Benefietconcert  |
| <b>18 december 2016</b> | Adventswijding   |

Nadere gegevens omtrent de optredens volgen nog!

## Van de bestuurstafel

Ons koor heeft in de afgelopen maanden weer mee gewerkt aan 2 diensten. De reacties hierop waren zeer lovend. Zie verslag verder in de Nieuwsflits. Maar we hebben nog een druk programma te gaan. Op zaterdag 16 april het gezamenlijk concert met het Christelijk Nationaal Koor. Hiervoor zijn de voorbereidingen al in volle gang en het beloofd





Nieuwafliet



een mooi concert te gaan worden. Vertel het tegen zoveel mogelijk vrienden en kennissen.

Dan hebben we in mei 2 diensten waaraan wij onze medewerking verlenen, te weten op maandag 16 mei in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Aalten en op zondag 22 mei in de Laurentius kerk in Varsseveld.

Op dinsdag 5 april hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur ziet graag een grote opkomst omdat er enkele belangrijke zaken besproken moeten worden. Dus noteer deze datum in je agenda en kom zeker.

Auke de Vries heeft de bezetting voor de garderobe op 27 maart compleet. Heren en dames alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

De eerste twee aanvragen voor het opzetten van de Raboboog zijn ook alweer binnen als ook enkele aanvragen voor de verkeersregelaars.

Dus heren, jullie ook alvast bedankt voor jullie inzet. Zo zien we maar weer dat het een druk jaar gaat worden en waarvoor van onze vrijwilligers weer veel tijd wordt gevraagd.

Het ACM heeft nu ook een Facebook pagina.

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 15 maart 2016.

Met vriendelijke groet,  
Peter A. van Beerschoten  
Voorzitter ACM

## Terugblik op 31-01-2016 zingen voor “Dark en Light” te Ruurlo

Zondagmorgen 31 januari, zingen in Ruurlo. Normaliter ga ik zondags naar de CGK in Aalten, maar nu mag ik met het mannenkoor mee naar de PKN in Ruurlo. Keurig in pak, met paars overhemd en paarse stropdas. Bij de Pol blijkt dat ik niet zelf hoeft te rijden, maar ik mag met Lieuwe meerijden, samen met Piet en Henk. Dat komt goed uit, zegt Lieuwe, dan zal ik jullie laten zien wat de kortste weg is naar Ruurlo. Nou, dat weten we nu dus! Gelukkig is het zondagmorgen en geen ander verkeer dan een eenzame fietser ergens tussen Lichtenvoorde en Ruurlo in de rimboe, en gelukkig zijn we vóór half negen weg gegaan, zodat we nog net voor 9 uur in Ruurlo zijn.





# Nieuwafelto



Het is een mooie oude kerk in het centrum van Ruurlo. De stoelen staan klaar, maar het is nog een heel gedoe voor iedereen op de goede plek zit. De opstelling is half rond, met Susanna in de middencirkel, en Yvonne met piano ernaast. Het leuke is dat je elkaar ook kan zien, tenminste, dat kan leuk zijn.

Tijdens het inzingen blijkt dat zo'n oude kerk een prachtige akoestiek heeft. Maar er is ook maar één wc, en dat merken we na het inzingen!



Als de kerk redelijk gevuld is om 10 uur, beginnen we met: My Lord, what a morning, volgens het programma. Mijn Heer, wat een morgen. Maar volgens de tekst die we hebben, is het: My Lord, what a mourning, en dat

betekent zoveel als: Mijn Heer, wat een weeklacht, wat een droefenis; en dat is toch een wezenlijk verschil. Misschien goed om uit te zoeken wat het nu is.

Inmiddels is de predikant ook binnen, ds. Gaastra. Die preekt over Jezus optreden in Nazareth. Een profeet wordt niet geëerd in zijn vaderstad. Jezus laat zich niet voor het karretje van de farizeeërs spannen. Dat werd actueel door dat Jezus niets moest hebben van hun gedachte: eigen volk eerst.

Wat me opviel: deze dominee paste maar net onder het baldakijn, kennelijk waren ze vroeger kleiner!

De samenzang ging naar mijn idee wat moeizaam, de liederen waren kennelijk niet algemeen bekend. Maar goed dat Susanna ze met ons nog ge oefend had.

De collecte was voor Dark en Light, een organisatie die blinde mensen in ontwikkelingslanden helpt. Vroeger heette dat: Barthimeüs, en de contacten daarmee liepen via Johan Lammers, onze vorige koormeester, waar door er vroeger veel concerten voor dit doel zijn gegeven. Zoals 4 jaar geleden ook in Ruurlo.

Tijdens de koffie vertelde een koffieschenker dat het laatste lied veel indruk op hem had gemaakt, "Alles wat ademt". Hij kon het zo meezingen! Doem, doem, doem. Vast een bas.

Dit was een impressie van Arnold Rots



## Terugblik op de samenkomst in “de Brink” te Zelhem op 07-02-2016

Eerst wil ik iets recht zetten. Toen ik schreef over Henk Stronks, die 50 jaar bij het koor was, meende ik dat hij bij het koor gekomen was toen hij 16 was. Toen Henk mij bedankte dat ik dan zijn leeftijd dus inschatte op 66, voelde ik natigheid. Hij is 69, dus was hij 19 jaar destijds. Neemt niet weg dat we ook nu blij zouden zijn wanneer een 19-jarige lid zou worden.



Dan nog iets over de contacten met Bartimeüs. Die contacten waren er al vanaf de jaren '70, lang voor dat Johan Lammers lid werd van het koor. Die contacten liepen wel via de broer van Johan, Wim Lammers. In die tijd werden er veel concerten georganiseerd of medewerking aan diensten gegeven, waarbij de opbrengst van de collecte voor Bartimeüs was. Dat ging zelfs zover dat het koor een weekend naar Zeeland ging, om daar in meerdere diensten te zingen. Ook begreep ik dat de wijze waarop Wim Lammers de collecte aankondigde zo was dat de mensen graag hun geld gaven.

En nu gaven wij onze medewerking aan een welkomstdienst van de stichting De Opdracht in Zelhem. Omdat het maar een week na Ruurlo is, is een vergelijking snel gemaakt. In Ruurlo waren we in een oude kerk met alle beperkingen die daaraan verbonden zijn, we stonden in een halve cirkel een beetje aan de zijkant. In Zelhem traden we op in een moderne zaal met een heus podium, met een lift voor de piano, en zicht op de bezoekers van de dienst, met alle moderne middelen om het geluid de zaal in te brengen. In Ruurlo een kerk gebouwd in een tijd dat er nog helemaal niet aan dat soort hulpmiddelen zelfs maar gedacht werd, nee, er werd zo gebouwd dat het gebouw het geluid verder droeg, een gebouw met akoestiek. In Zelhem een batterij aan microfoons aan het plafond en het duurde even voor alles goed ingeregeld was zodat men in de zaal het goed kon horen, in Ruurlo niks van dat alles. Maar in Ruurlo hoorde ik de bassen zingen, in Zelhem alleen mezelf, nou ja, en Freek. In Ruurlo vond ik het lekker zingen, in Zelhem hard werken, en dat op zondag, terwijl je het idee hebt dat het geluid wat je produceert voor je op de grond valt. Maar

Nieuwaflicto



*Nieuwafliet*



ik beseft dat dit mijn beleving is. Gelukkig begreep ik dat het in de zaal goed klonk, en daar ging het om!

Een mooie bijkomstigheid vind ik dat je met het mannenkoor nog eens ergens komt, waar ik zelfs niet van wist. Nog nooit gehoord van de stichting De Opdracht, nu weet ik er van. En het maakt ook weer duidelijk, zowel in Ruurlo als in Zelhem, dat er vele broeders en zusters in Christus zijn in de Achterhoek. Mooi om dat te merken, mooi om daar medewerking aan te kunnen geven!

En wat is het heerlijk om dan aan het eind samen te mogen zingen: "Lichtstad met uw paarlen poorten". Wat een prachtig lied, wat zou ik het graag nog eens meestemmig leren zingen!

**Arnold Rots**

## Ingezonden door de Rabobank



**Rabobank**

***Rabobank Luchtboog siert vele evenementen***

***Sinds 2012 beschikt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek (voorheen Rabobank Achterhoek-Oost) over een luchtboog. Deze boog wordt ingezet tijdens evenementen die door Rabobank worden gesponsord of georganiseerd.***



***De afmeting van de boog is 6 bij 12 meter en het is geen kleinigheid om hem op te zetten bij een evenement. Hiervoor is gedegen mankracht en het juiste vervoer nodig.***

***Gelukkig hebben we een goede samenwerking met de leden van het ACM. Regelmatig gaan de heren met minimaal 4 personen op pad om de speciale aanhanger naar een evenement in ons werkgebied te rijden en de boog op te zetten.***

***Aantal keren dat de boog inmiddels is geplaatst:***

***\*2012 - 13 x \*2013 - 11 x \*2014 - 4 x  
\*2015 - 9x + 2x schoonmaken***



***Als Rabobank zijn we heel erg blij met deze samenwerking en voor ACM is het een mooie gelegenheid om de kas te spekken.***

***Dank aan de vrijwilligers!***



## Stemvorming

### **Stemvorming: om 19.30 uur**

29-02 tweede tenoren

07-03 baritons

14-03 bassen

### **Solisten: om 22.00 uur**

11-04 solisten

18-04 solisten

25-04 solisten

### **Stemvorming: om 19.30 uur**

30-05 eerste tenoren

06-06 tweede tenoren

13-06 baritons

20-06 bassen



## Zieke leden

Frits Winkelhorst

**Frits, van harte beterschap**

## Felicities

In de maand maart zijn de volgende koorleden jarig:

Willem Bollen, Henk Neerhof, Joost Obbink, Lieuwe Westerterp en Wim Wikkerink

In de maand april zijn de volgende koorleden jarig: Geert Hobé, Ab Hoefman, Arnold Rots, Erik Wikkerink en Dick Wikkerink.

**Heren, hartelijk gefeliciteerd!**

## Communicatie Commissie

De communicatie commissie bestaat uit de volgende leden:

- Peter A. van Beerschoten
- Gerrit A. Oosterink

Het e-mailadres van de commissie is:

[acm.nieuwsflits@gmail.com](mailto:acm.nieuwsflits@gmail.com)