

Mijn Herder is de Here God

naar Scottisch Psalter 1650
Ned. tekst: BERNARD SMILDE

J. S. IRVINE
(1836 - 1887)

bew.: Joh. Kolvers



1. Mijn Her - der is de He - re God, in
2. De Heer ver - kwikt mijn mat - te ziel, Hij
3. En g'ak doort die - pe doods - ra - vijn, geen
4. Voor 't oog van wie mijn ha - ter is, hebt
5. Ge - na - de goed - heid vol - gen mij, mijn



Hem is al mijn lust; in groe - ne wei - den
doet mij voe - ten gaan in 't spoor van zijn ge -
vrees ver - bij - sterd mij: Uw stok en staf zijn
Gij mijn dis - ge - spreid, met o - lie wordt mijn
gan - se le - vens - dag tot - dat ik eens in



voert Hij mij aan wa - te - ren der rust.
rech - tig - heid ter - wil - le van Zijn Naam.
mij tot troost, Gij - zelf zijt mij na - bij.
hoofd ge - zalfd, mijn be - ker is be - reid.
's He - ren huis voor eeu - wig wo - nen mag. A - men.