

Geef aan de wereld vrede

Wim Zuurmans
Johanna Kinkel
Jaap de Ruijter
Jimco Zijlstra

Innig

p *mf*

1. Geef aan de we-reld vre-de, waar zo-veel wordt ge-le-den. ver-
2. Wees, Heer met al die lan-den waar oor-logs-haar-den bran-den. Leg
3. Het is voor ons een be-de; op heel de we-reld vre-de. Maak

p

5
los ons van de bo-ze en al het go-de-lo-ze. Be-
al het kwaad aan ban-den; draag ons in U-we han-den, Be-
5
ons Uw le-vend te-ken, leer ons Uw lief-de spre-ken, Be-

mf *p* *mf*

9
vrijd ons van de angst en pijn en
vrijd ons van de angst en pijn en
9
vrijd ons van de angst en pijn en

p *pp*

13
leer ons vre-de-stich-ters zijn.
leer ons vre-de-stich-ters zijn.
leer ons vre-de-stich-ters zijn.
13